



Bombardon

Dorpsgazet van Melsele

Bombardon: abonnementsprijs 4 euro, los nummer 0,80 euro. Tweemaandelijkse dorpsgazet van Melsele | april 2015 | jaargang 29 | nr 181 | afgiftekantoor Beveren P904073



Hoe komt een Engelse granaat in een Melseelse tuin terecht ?

De kunstliefhebbers onder u weten misschien dat ik een leerlinge ben van de Beverse kunstenaar Ludo Giels. Van hem vernam ik dat er in 1953 een motorspits, geladen met cement, tot ontploffing is gebracht, ergens in de buurt van Antwerpen. Bij laag tij kunnen nog onderdelen van het wrak in het slijk tevoorschijn komen.

In het spoor van Ludo, ging ik op zondag 22 maart naar die plaats van de Scheldeboord om scherven van het schip te halen. Ik had nog een paar uurtjes tijd: laag tij en het was mooi weer. Er was echter niet zo veel te vinden en dan begon ik maar stenen te verleggen, want daaronder kunnen zich natuurlijk kleine stukjes schuil houden. Eén van die stenen woog heel zwaar voor zijn afmeting, dus dacht ik, daar zit ijzer in. Voor mij had het een mooie vorm en in gedachten zag ik de mogelijkheden van dit stuk om te verwerken in een volgend kunstwerk. Thuis ga ik dit afbikken, dacht ik. Ik zocht ijverig verder en verzamelde nog andere ijzeren stukken in mijn emmer. Moe, maar voldaan keerde ik huiswaarts en deponeerde alles eventjes buiten.

Maandagavond sorteerde ik de stukjes. Bij dit sorteren brokkelde er een stuk van mijn vreemde 'steen' af. Groot was mijn verbazing toen ik daaronder groeven ontdekte. Dit leek wel op een granaat!

Tja, wat kan je dan doen? De politie bellen, het was al 18.15u. Ik vertelde de agente/telefoniste aan de andere kant, dat ik vermoedde een springtuig gevonden te hebben. "Breng maar naar hier", zei ze. Wat een vreemde reactie, toch? "Nee, toch niet, dat is te gevaarlijk", bedankte ik haar. "Dit tuig kan mogelijk ontploffen bij transport." Er werd dan besloten dat, indien er een ploeg in de buurt kwam, ze zouden komen kijken. Dit gebeurde eigenlijk wel vrij vlug. Deze 2 agenten konden niet anders dan vaststellen dat het inderdaad een granaat betrof. Zij gingen in de combi even overleggen en lichtten DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) in. Zij gingen mijn vondst komen halen. Ondertussen mocht het stuk blijven staan waar het stond. Die nacht is zeer onrustig verlopen.

De volgende morgen, rond 10u, is DOVO de granaat komen halen. Het bleek een Engelse Mills nr.5 granaat te zijn. Dat is een granaat die veel gebruikt is geweest in de twee oorlogen. De granaat, die wie weet hoe lang reeds in het zand lag, werd door DOVO, met de nodige omzichtigheid meegenomen.

Tot zover het verhaal van de steen, die veranderde in een granaat.

Goede raad, te vinden op de DOVO website!

Ik heb munitie gevonden, Wat moet ik doen?

1. Blijft rustig.
2. Raak de munitie niet aan.
3. Verplaats de munitie niet.
4. Contacteer de lokale politie

De wapenspreuk van DOVO is: '*Pericula non timeo*' (Wij vrezen het gevaar niet).

Lut De Baere

www.lutdebaere.exto.nl en www.lutdebaere.com